

NYHETSREV

September 2010

Chhibo Busty Development Trust

Så har sommaren än en gång passerat. Jag, Susanne och Josh var i Sverige under juli och fick njuta av riktig sommarvärme som avslutades med en veckas regn innan vi återvände till Indien och Chhibo. Här är vi just nu inne i slutet av monsunen. Fina dagar med regn vissa nätter. Monsunen tar ju hårt på vägarna här uppe i bergen. Förra året rasade vägen ut till Chhibo som vi skrev om i nyhetsbrev då. I år har den klarat sig bra. Vi har dock gjort en del gemensamt arbete på den för att hålla den i körbart skick.

CHHIBO BUSTY DEVELOPMENT TRUST (CBDT) RELIGÖS ORGANISATION?

Från Sverige har vi fått en förfrågan om vi är en religiös organisation? Svaret på den frågan är NEJ. CBDT är en religiöst och politiskt oberoende organisation. CBDT skapades då jag Roger, arrangerat motorcykelresor uppe i Himalaya och under dessa resor flera gånger fått förfrågan av deltagare hur de kan hjälpa människorna här uppe i bergen på bästa sätt. Dessa frågor kommer när man ser vilka behov som finns här och under vilka enkla förhållanden människorna lever. Så under 2008 bestämde sig Susanne och jag för att starta en organisation som på ett småskaligt och nära sätt kan förmedla pengar och hjälp dit vi ser att de verkligen behövs. Därför var det enklast att starta i Chhibo, byn där vi själva bor. I Indien är religion en självklar del av livet. När man fyller i ett officiellt dokument med sitt namn adress så ska man även uppge vilken religion man tillhör. Det finns ingenting som heter ateist i det här landet. Sen är det en annan sak vad religionen får för praktisk betydelse i olika individers liv.

I Chhibo har vi människor från olika religioner och de lever alla sida vid sida i respekt för varandras tro. När människor kommer till CBDT för att få hjälp så har det aldrig funnits någon som helst tanke på vilken religion de tillhör och att det skulle påverka deras möjlighet till hjälp eller inte. Vi är med och stöttar en skola här i Chhibo, Bethany School som också finns med på framsidan på vår folder. Det är en i grunden kristen skola, men flera lärare som jobbar där är hinduer. Eleverna som går där kommer även de från olika religioner. Av alla de elever som vi stöttar i olika skolor är nog majoriteten hinduer. Utöver Bethany school har vi även gett stöd till en annan skola och ärligt talat vet jag inte vad den har för religiös grund. Det känns ganska betydelselöst för oss då vi arbetar för att hjälpa människor. Vad de sen har för religiös tillhörighet är helt ointressant. Sen är det så att de främsta och största skolorna i Kalimpong, Darjeeling och andra studie områden i Indien har en gång startats av kristna missionärer. Några av de elever vi stöttar går även i dessa skolor.

GÅNGSTIG

En positiv överraskning för Chhibo är ett statligt projekt som kallas för ”100 dagars arbete”. Det innebär att staten startar projekt som ska ge fattiga bybor 100 dagars arbete under en 5-års period. Den här gången innebär projektet att man ska uppgradera den leriga gångstig som går genom några byar här i Chhibo. En av anledningarna till att Chhibo blivit uppmärksammas och blivit prioriterad är att det har byggts en resort här i Chhibo som några svenskar och finländare har köpt stugor i. De har medfört att det under det senaste året varit en hel del turister i Chhibo. Genom att man köpt stuga i resorten eller varit på besök så har det haft en indirekt positiv påverkan för Chhibo som område. Detta förutom de arbetstillfällena som resorten direkt skapar. Etthundra dagars arbete under en fem årsperiod är inte mycket om man ska försörja en familj. Men det är ändå ett bra sätt att skapa tillfälliga arbetstillfällen och samtidigt bygga upp en bättre infrastruktur i fattiga byar. Jag har allt för ofta sett hur eleverna på väg till skolan gått på den leriga vägen med sina putsade svarta skor i händerna för att komma fram till skolan någorlunda rena. Den här nya gångvägen som ska beläggas med cement kommer göra en stor skillnad. Susanne har blivit utsedd till arbetsledare och har ansvar för ett 40-tal kvinnor som jobbar med att bära sten, sand och annat materiel som behövs för att få till gångstigen.



Stenbeläggning som sen ska gjuta cement på.



Kvinnor som bär sten till den nya Gångvägen i Chhibo.

MONSUN

Inför regnperioden så delade CBBD ut paraplyer till elever som inte hade något. Vi har sett hur dessa paraplyer flitigt använts till och från skolan och gjort så att både elever och skolböcker har kommit fram torra.

SJUKVÅRD

Vi har även under den här perioden hjälpt till så att människor fått sjukvård. Monsunen är en tid då många blir sjuka ute i byarna. Senast i morse kom en man desperat då hans fru var allvarligt sjuk och omgående behöver blod. När det handlar om livet och man varken har

försäkring eller pengar till den behandling som behövs så är det kritiskt. CDBT har hjälpt till med sjukhuskostnaderna så att hon kan få den behandling hon behöver. Han återvände på kvällen rörd till tårar över att han fru nu fått en andra chans. Som medlem i stödföreningen är du även med och räddar liv i Chhibo. De människor som de berör är mycket tacksamma över det. Vi som finns på plats och känner många av de människor som får hjälp känner det som en stor förmån att få vara med och kanalisera era gåvor som gör stor skillnad i människors liv.

HUSBYGGE

Under våren gav vi lån till husbygge åt en familj som lever tillsammans tre generationer under samma tak. Det huset står nu nästan färdigt och de kommer att flytta in där nu under hösten.



ELEVER

Under hösten fortsätter vi att stötta de elever som vi tog ansvar för under våren.

Tack för att ni är med och hjälper människorna i Chhibo!

6 september 2010

Roger & Suzanne Lenngren
CDBT / Indien

Curt Gregers-Varg
Stödföreningen / Sverige